



BYGGNADER I STORA SKÖNDAL HISTORIA & NUTID

-  Rosa rundan är 1,5 km
-  Gröna rundan är 3 km



Stora Sköndals väg
Maj Brings väg
Thorsten Levenstams väg
Birgit Sandströms väg

26. JOHANNESGÅRDEN
23. BJÖRKGÅRDEN
25. NORMANSGÅRDEN
24. BERGA
22. SOLGÅRDEN
21. UTMHUSBAD & UTEGYM
11. PRÄSTGÅRDEN
12. KYRKAN & FÖRSAMLINGSHUSET
13. KYRKBYN
20. VILLA KULLEN
19. SOLBRYGGAN & LÖVUDDEN
18. KRISTINAHUSET
17. BOTVIDSGÅRDEN, HÖGSKOLA
16. STEFANSGÅRDEN
15. PILBACKEN
14. NYBACKEN
10. SOLBACKEN
9. STALLBACKEN
8. VILLA MAGNOLIA
7. PANNCENTRALEN
6. RESTAURANG MAGNOLIA
5. SKOGSBYN
4. KOLLEKTEN
3. DIREKTORSBOSTADEN
3. KYRKO GÅRDEN & KAPELL
1. VILLA SKÖNVIKEN

Gunnar Wallers väg
Efraim Dahlins väg
Wilhelm Lindbloms väg
Erik Engmarks väg
Bertel Andrén's väg
David Mårtensson's väg
John Norströms väg
Waldemar Rudins väg
Thorsten Levenstams väg
Sköndalsvägen
Anna Högmans väg
Nils Lövgrens väg
Gustaf Ljunggrens väg
Herbert Widmans väg
Karl-Gustav Doolkes väg

MÖTESPLATSEN
Mötesplatsen
Nice Villa 89

Nils Brincks väg
Carl Sebarårts väg
Hjalmar Danells väg
Knut Sjögrens väg

TALLUDDEN
DREVVIKEN

SKÖNDALS CENTRUM

BYGGNADER I STORA SKÖNDAL

1. VILLA SKÖNVIKEN

Villa Skönviken var från början två äldreboenden som byggdes 2014-2015 och som idag är ett gemensamt. Det är det största äldreboendet på området med 108 lägenheter och en stor vinterträdgård där många av de gemensamma aktiviteterna äger rum.

2. KYRKOGRÅRDEN MED KAPELLET

Kyrkogården anlades 1909. Kapellet uppfördes 1915 med hjälp av arbetskraft från alkoholisthemmet Berga. Först 1959 byggdes den mur som omger kyrkogården med byggnadsmaterial från ett rivningsfärdigt stenhus i Stockholm. Kapellet används idag för gudstjänster och musik på sommarkvällar.

3. DIREKTORSBOSTADEN

Direktorsbostaden uppfördes under 1943-44 som bostad åt överläkaren på epilepsianstalten, som man ville skulle vara bosatt på Stora Sköndal för att helt kunna ägna sig åt sina uppgifter. Senare blev villan direktorsbostad, dvs bostad för den som var högsta chef på Stora Sköndal. Idag är huset ombyggt och har tidigare varit förskola, men används nu för daglig sysselsättning inom den socialpsykiatriska verksamheten.

4. KOLLEKTEN

De tre sammanbundna husen som kallas Kollekten efter namnet på kvarteret, byggdes 1990 och innehåller ett 70-tal seniorlägenheter. En förbindelse till Skogsbyanläggningen med samlingslokaler och restaurang finns under husen.

5. SKOGSBYN

Skogsbyns gästhem, sjukhem, villor och radhus kom till i mitten av 1960-talet och invigdes 1966. Inne i det stora huskomplexet finns en stor salong, ett bibliotek och restaurang Magnolia. Förskolan Lilla Sköndal ligger i den ena flygeln och den andra hyrs ut till en verksamhet med intensivvårdsnära rehabilitering.

6. RESTAURANG MAGNOLIA

Efter pågående renovering ska maten till Stora Sköndals verksamheter tillagas här och på sikt ska restaurangen i den nya tillbyggnaden öppnas upp för allmänheten.

7. PANNCENTRALEN

Skogsbyanläggningens panncentral byggdes 1963 och försåg hela området med värme. I byggnaden finns idag en fjärrvärmeanläggning som eventuellt ska avvecklas. Om lokalen tomställs kan den användas för t.ex. kultur eller café.

8. VILLA MAGNOLIA

Villa Magnolia är Stora Sköndals nybyggda vård- och omsorgsboende som öppnade i september 2020. Högst upp finns en stor takterrass med utblick mot södra Stor-Stockholm. I bottenvåningen finns 21 mindre hyreslägenheter som förmedlas genom Bostadsförmedlingen.

9. STALLBACKEN

Här låg till mitten på 1900-talet det stall som tillhörde lantegendomen Stora Sköndal. Åren 2004–2005 byggdes här 48 lägenheter i sex flerfamiljshus med hyresrätter och ett gruppboende.

10. SOLBACKEN

Solbacken byggdes 1913 i nationalromantisk stil och var tänkt som vilohem för präster. Här fanns också en lägenhet för biträdande pastor och åtta rum för diakonielever. Numera är huset bostäder för bland annat pensionerade medarbetare.

11. PRÄSTGÅRDEN

Den f.d. prästgården är sedan 2007 ett Fontänhus, alltså en del av den internationella rörelse där anställda och medlemmar som har/har haft psykisk ohälsa tillsammans driver arbetsinriktad rehabilitering.

12. KYRKAN OCH FÖRSAMLINGSHUSET

Det första kyrkorummet som inrättades låg i det som idag är det stora rummet Kristina i Kristinahuset. Kyrkan, ritad av arkitekt Hakon Ahlberg, invigdes 1929. Klockstapeln tillkom år 1930. Sedan 1993 är Stora Sköndals kyrka genom ett avtal Farsta församlings och Stiftelsen Stora Sköndals gemensamma egendom. I samband med detta byggde Farsta församling församlingshuset 1992.

13. KYRKBYN

Kyrkbyns gästhem stod färdigt 1952. Huset, avsett för äldreboende, var den första systematiska satsning Stora Sköndal gjorde inom åldringsvården. Kyrkbyns omkringliggande villor och radhus uppfördes under åren 1954–60. I samma byggnad ligger högskolans bibliotek. I backen ligger Trädgårdsmästarbostaden, en liten villa troligen byggd redan på 1700-talet.

14. NYBACKEN

Nybacken byggdes 2004 och är ett boende med stöd för personer med psykisk ohälsa.

15. PILBACKEN

Huset från 1957 är idag ett HVB-hem (hem för vård och boende) för ungdomar.

16. STEFANSGÅRDEN

Huset med två höga tornliknande flyglar och en sammanbindande mellandel invigdes 1960. I tornen finns idag studentlägenheter och mellandelen är centrum för högskolans kyrkomusikerprogram.

17. BOTVIDSGÅRDEN

Botvidsgården invigdes 1949. Från början innehöll den 40 studentrum, lärosalar, bibliotek och bostäder avsedda för husfar och lärare. Idag sker högskolans utbildning och forskning här för studenterna på socionomprogrammet. I socionomprogrammet ingår en diakonal del som möjliggör, för den som vill, att kunna vigas för diakontjänst. Högskolan ägs tillsammans av Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta diakoni, Bräcke diakoni och Stiftelsen Stockholms sjukhem.

18. KRISTINAHUSET

Byggnaden i karolinsk stil är från 1600-talet och har varit corps-de-logi i säteriet Stora Sköndal. Efter köpet 1905 inreddes den till bostad åt föreståndaren, husmodern och eleverna. Kök, matsal, kyrksal,

lektionssalar och kontor inreddes i den nedre våningen. I den tidigare kyrksalen finns en vacker kakelugn från början av 1700-talet. Fram till 2016 låg kontoret för Stora Sköndals administration i huset. Efter en varsam men omfattande renovering under 2017, öppnades byggnaden för första gången upp för allmänheten och inrymmer nu flera rum i fil, alla i egen färgsättning. Här finns idag café och restaurang.

19. SOLBRYGGAN OCH LÖVUDDEN

Nedanför Kristinahuset ligger solbryggan och Lövudden. Under 2017 blev platsen, som varit igenväxt och bortglömd, tillgänglig för dem som vill ta del av Stora Sköndals natur och vattennära läge. Idag är platsen ett populärt utflyktsmål året runt med grillplats, solbrygga, promenadstråk och plogad bana för långfärdsskridskor.

20. VILLA KULLEN

I Villa Kullen som byggdes 1907 bodde Stora Sköndals förste föreståndare Herbert Widman och hans hustru efter pensioneringen. Här finns idag en orgel som kräver stor rumsvolym och fyller takhöjden på 6m. Villan är övningslokal för kyrkomusikereleverna.

21. UTOMHUSBADET MED UTEGYMMET

Utomhusbadet med pool byggdes åren 1961–62. Idag drivs badet av Stockholms stads idrottsförvaltning och är en stor tillgång för många funktionshindrade med sin 32-gradiga bassäng. Det är ett av Stockholms få bad för människor med funktionsvariationer. Strandbadet i Drevviken och utegymmet med utsikt över vattnet är välbesökta och är även de anpassade för funktionsvariationer.

22. SOLGÅRDEN

Huset invigdes 2008 och byggdes ut 2018 i en annexdel med dubbelt miljöfokus – hållbara material och hållbar boendemiljö. Solpaneler på taket försörjer den nya byggnaden med energi. Solgården med 65 lägenheter är ett av flera äldreboenden på Stora Sköndal.

23. BJÖRKGÅRDEN

Björkgården fick namn efter de vackra björkarna nära huset och är ett gruppboende för yngre personer med demenssjukdom. Här finns 25 lägenheter i markplan med tre innergårdar och omkringliggande trädgård, allt för att skapa en så hemlik känsla som möjligt.

24. BERGA

Huset uppfördes 1907–08 i brytningstiden mellan jugend och nationalromantik. Det byggdes som alkoholisthem, där de flesta boende hade egna rum. 1918 blev det vårdhem för personer med epilepsi. På 1980-talet byggdes huset om till bostäder för medarbetare på Stora Sköndal och inrymmer idag också träningslägenheter och stödboende.

25. NORMANSGÅRDEN MED MELLANGÅRDEN

Byggnaden uppfördes i 20-tals klassicistisk stil år 1924-25 och användes då för ett 30-tal svårt epilepsisjuka. Idag finns här hyresbostäder, träningslägenheter och verksamhetslokaler som hyrs ut externt.

26. JOHANNESGÅRDEN

Johannesgården byggdes 1961 för epilepsivård, senare för sjukhem och äldreboende. Här finns idag Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik i de två undre våningarna och på den översta finns ett av Stora Sköndals äldreboenden med korttidsplatser. I en flygel på baksidan, omgiven av en fantastisk trädgård, ligger Dagliljan, dagverksamhet för yngre med demenssjukdom.